

Svensk Trädgårds lokalföreningar i Kronobergs län välkomnade till årets Sommarmöte i Linnés barndoms landskap. Vi fick vandra på hans ängar och besöka platser som han beskrivit.

Sommarmöte i Linnés Småland



Text: Stella Westerlund, marknadsansvarig Svensk Trädgård

Mitt första sommarmöte var en spännande upplevelse, både att få träffa 140

trädgårdsentusiaster från hela landet och att få se de utvalda trädgårdarna och det vackra landskapet. Fast på många håll syns ännu spåren efter stormarna Gudrun och Per.

– Här i Småland har entusiastiska och intresserade människor skapat förutsättningar för trädgårdsodling och här finns stora kulturskatter sade Inger Arvidsson, vice ordförande i Kronobergs länsförbund och chef på Linnés Råshult, när hon välkomnade alla.

Katarina Dunér, Svensk Trädgårds ordförande, invigningstalade och berättade om sitt personliga förhållande till Linné. Själv prästdotter i Småland, gick hon i skola i Växjö där även Linné varit lärjunge. Hon presenterade ”Herr Arkia-tern” själv och vi fick möta Linné i Anton Härders skepnad i en rasande skicklig och roande föreställning som löpte över hela Linnés liv.

Så följde utdelningen av Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling”. De gick till paret Michael och Lena Michaelsson, förvaltare på kulturresevatet Linnés Råshult, där de för trädgårdstraditioner från Linnés tid vidare, och Mia Apelqvist Alm som utvecklat Ombergs plantskola och begreppet ”Läge för perenner”, samt Bo Rappne, som framgångsrikt driver Slottsträdgården Ulriksdal och också sprider kunskap om trädgård i TV.

Läs artiklarna om Linnés Råshult i Ht 3/2007, Ombergs plantskola i Ht 2/2006 och om Bo Rappne i kommande nummer av Hemträdgården.

Årets trädgårdsförening blev, bland 16 nominerade kandidater, Västerås Trädgårdssällskap (se vidare s 4). Katarina Dunér avtackade förre förbundssekreteraren Ola Bixo för hans stora engagemang och ett oerhört bra arbete.

Efter lördagens festliga middag med småländska specialiteter talade biologen och författaren Stefan Edman inspirerat och tänkvårt om klimatförändring och odlande ur miljöperspektiv. Ninnie Edheimer, som också visade sin trädgård, stod för skönsång ackompanjerad på piano av sin systerdotter.

Trädgårdsbesök

Tre bussar tog oss på utflykter, guidade av arrangörerna Alf Andersson, Inger Arvidsson och Lena Karström. Alla fick beundra och njuta av Ninnie och Göran Edheimers trädgård i Tävellsås där vackra, gamla träd skuggar nyanlagda rabatter och stenpartier.

I Växjö visades vi runt av trädgårdsmästaren Malin Karlsson och imponerades bl a av Linnéparken och Sjöparkspromenaden, den upphöjda rabatten ”Sinnenas blomsterbord”, den häftiga sommarblomsrabatten ”Högt hav” och den upphöjda, stilerade bäcken som både ger ro och lockar till lek – alla åldrar trivs här.

En sväng förbi Teleborgs slott (se Ht 3/2007) förde oss till Vallens koloniområde, där Växjö stad för elva år sedan satte på ett nytt område. Ulla-Britt Sjöo och Vera Krafft visade runt bland sina och andras trädgårdar.

En tur gick genom kulturlandskapet med bokskogar, vildaplar och fruktodlingar vid sjön Åsnen. Äppelodlingarna hade sin höjdpunkt vid andra världskriget och en av de stora odlingarna var Kur-rebo med vacker utsikt över sjön. Sedan 1990-talet har Bröderna Nelsons Frö sina provodlingar här. Trädgårdarna inklusive



Linnés barndoms landskap i Råshult

Foto: Marianne Widner

Foto: Eva Wirén



Foto: Eva Wirén

Arrangörerna Lena Karström, Alf Andersson och Inger Arvidsson.

den förnämliga dahliarabatten visades av trädgårdsförman Anna Johansson.

På Huseby Bruk vårdar man arvet efter familjen Stephens och 1800-talets herrgårdsträdgård med rabatter, tapetgrupper och stor köks- och fruktträdgård. I dag omskött av trädgårdsmästaren Johanna Elmblad som odlar ekologiskt med växtföljder, marktäckning och grön gödsling.

En av höjdpunkterna på resan var Linnés Råshult där vi möttes av det medaljerade förvaltarparet Lena och Michael Michaelsson. Lena visade ”Lustgården” intill stugan, där personerna närmast Linné fått sina egna planteringar, Humlegården, Örtagården och Kålgården. Och tillsammans med hennes man Michael och Kjell Persson vandrade vi genom det återskapade gamla bondelandskapet och kulturstigarna som ger en uppfattning om livet på 1700-talet. Vi njöt av Linnés historiska landskap med örter som ängsvädd och klockgentiana.

Hemfärden gick via Möckelsnäs herrgård där en kopia av orangeriet i Linnéträdgården i Uppsala nyligen byggts. Inom- och utomhus finns 700 arter som har anknytning till Linné. ■



Lustgården i Råshult.



Medaljörerna Michael och Lena Michaelsson, Mia Apelqvist Alm och Bo Rappne flankerar självaste Carl von Linné.

Foto: Eva Wirén



Ninnie och Göran Edheimers trädgård.

Foto: MariAnne Widner



"Högt hav" i Växjö stadspark.

Foto: MariAnne Widner



Möckelnäs orangeri.

Foto: Eva Wirén



Kurrebo vid sjön Åsnen.

Foto: Eva Wirén



Vallens koloniområde i Växjö.

Foto: Eva Wirén