

En av de första helgerna i augusti har för många medlemmar blivit helgen man gärna viker för samvaro med likasinnade. Då samlas medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård tillsammans med förbundets personal på någon plats i Sverige. I år fick vi njuta av trakterna kring Linköping där Östergötlands Hemträdgårdsförbund med representanter från trädgårdsföreningarna tog väl hand om oss.

## **Sommarmötet**

### **– en trevlig tradition för oss trädgårdsälskare**



Av Birgitta Radetzky

Programmet började på lördagsförmiddagen med invigning av landshövding Björn Eriksson som höll ett humoristiskt anförande. Platsen var Lunnevals folkhögskola. Som seden bjuder utsågs sedan årets förening. Bland många anmälda föreningar var det Hudiksvall som fick den stora äran.

Gunvor Lindvall lämnade över ordförandeklubban till Katarina Dunér, ny ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård. Katarina Dunér har under många år producerat TV-serier på Sveriges television om hus, stadsbyggande, design och trädgårdar. Nyligen gick repriserna av en av de prisbelönade serierna "Människans lustgårdar – om den europeiska trädgårdskonstens historia" på SVT. Varför tog du på dig att bli ordförande?

– Jag kunde inte låta bli att ta utmaningen. Det verkade vara en livskraftig organisation med många trädgårdsexperter som står till medlemmarnas förfogande och med en tidning, Hemträdgården, som får läsaren att känna sig duktig som grönsaksodlare eller dammanläggare eller ängsodlare.

#### **Tre medaljörer**

**Lars Krantz**, tidigare nyskapande trädgårdsmästare på Rosendal i Stockholm, nu på Wij herrgård i Ockelbo för att skapa ett centrum för trädgårdar i nordligt klimat. Där kommer han också att medverka i en trädgårdsmästarutbildning med temat Trädgård och hälsa.

**Lena Israelsson** som genom flera böcker och ett stort antal artiklar givit kunskap om den "lilla täppans" rika liv på innergårdar, koloniområden och privata trädgårdar. Hon håller på med en ny bok om hur man kan göra en kryddträdgård smakfull även för ögat.

**Ture Holgersson** som under många år verkat som inspirerande landskapsarkitekt och trädgårdsrådgivare, har också med liv och lust deltagit i det ideella föreningslivet. En av hans många skapelser är kryddträdgården i barockstil på Vingsö, helt i Brahes anda.

#### **Späckat program**

Det är så mycket man vill se och uppleva under de här dagarna. Våra värdar hade lagt ner mycket arbete för att få ihop ett innehållsrikt och inspirerande program. Med glada miner och en hög servicegrad jobbade alla och fanns till för oss andra. Där fungerade verkligen logistiken. Och alla var jätteduktiga och trevliga. Ingen nämnd, ingen glömd.

Efter det allmänna mötet och lunchen på lördagsförmiddagen delades vi upp i olika bussar och gjorde besök i Linköpings parker, slottsträdgården och Gamla Linköping. Där kunde man snabbt konstatera att kommunen lägger ner mycket pengar för att invånare och besökare ska få en positiv bild av staden.

Inte minst intressant var besöket på Naturcentrum som ligger i Trädgårdsföreningen, centralt i staden. De har ett gediget program som vänder sig till olika målgrupper med inriktning på Natur. Trädgård och hälsa fanns också med på programmet och likt Alnarps rehabilite-

ringsträdgård fanns det en motsvarighet här dit företag får skicka sina utbrända medarbetare.

#### **Trädgårdsbesök**

På söndagen delades vi upp på tre bussar med olika resmål. Buss ett besökte Nancy och Roland Svenssons trädgård. Där flödade iderikedomen och här växte det överallt, även i bergskrevor. Nästa besök gjordes hos Lisbeth och Kjell Antonssons annorlunda trädgård som anlagts på en mosse. När man gick på gräsmattan gungade det. Därefter tog en naturguide vid och berättade om Omberg och dess säregna natur. Och rundans sista anhalt var hos Lennart Fredriksson och hans plantskola och visningsträdgård.

Buss två åkte mot Åtvidaberg och första anhalten var Iris och Birger Johanssons trädgård i Källmo. En stor, gammaldags trädgård med många ovanliga växter och en stor damm.

Färden gick vidare förbi sjön Åsunden där ett stopp gjordes vid Horn och kyrkogården där Kisa Mors grav visades och historien berättades om hennes läkekunst. Hemresa via Kisa och besök hos emigrantmuseet där det berättades om utvandringen till Amerika.

Buss tre gav sig iväg söderut till Karin Nygren-Svenssons och Bengt Svenssons trädgård sedan tre år. Den är redan uppvuxen och har upphöjda odlingsbäddar. Besök gjordes också hos Billbäcks plantskola och deras visningsträdgård. Med guidning av bl a stadsträdgårdsmästaren besöktes Rosariet vid Himmelstalundsskolan. Sedan gick resan till Norrköping där bl a kaktusplanteringen beskådades. ■





Foto: Birgitta Radezky

Årets tre medaljörer, fr v Lars Krantz, Lena Israelsson och Thure Holgersson.



Foto: Karin Nyberg-Svensson

Visning av Billbäcks Plantskola i Svärtinge utanför Norrköping.



Foto: Göran Ståde

Guidad visning. Trädgårdsföreningen i Linköping.



Foto: Gun-Marie Lillefors

Skön kaffepaus bland trädgårdsbesöken.

Familjen Antonssons trädgård på Dags mosse.



Foto: Birgitta Radezky



På besök i Blomstergården nordost om Åtvidaberg.

Foto: Göran Ståde